

There's no one like You!

Jesus: Leeuw én Lam

Openbaring 5:1-10

*Water you turned into wine / Opened the eyes of the blind /
There's no one like you / None like you // Into the darkness
you shine / Out of the ashes we rise / There is no one like you
/ None like you // Our God is greater / Our God is stronger /
God you are higher than any other*

(Chris Tomlin)

De kerk is de plek waar we telkens opnieuw proberen te zeggen en te begrijpen dat er niemand is zoals Jezus! 'Er is niemand zoals jij!' Dat kun je ook zingen over je vriendin of je vriend (of je moeder of je vader), maar in de kerk zingen we het alleen over Jezus. Hij is zo uniek, zo bijzonder, zo mateloos boeiend, zo anders dan alle anderen. Hij is de meest boeiende persoon die ooit heeft geleefd en hij leeft nog!

Kijkje in de hemel

Wat maakt Jezus zo bijzonder? In Openbaring 5 krijgen we een kijkje in de hemel door een visioen. Er moet een boekrol worden geopend omdat de geschiedenis anders niet verder kan gaan. Maar er lijkt niemand te zijn die dat kan! Dat geeft veel verdriet. Alles staat stil. En dan is er toch iemand: 'Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda heeft de overwinning behaald. ... Midden voor de troon zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was.' Een Leeuw die een Lam is. Dát is bijzonder. Woorden die bij een leeuw horen: krachtig, ontzagwekkend, overwinnaar. Woorden die bij een lam horen: zwak, vertederend, slachtoffer. Als je oog in oog staat met een brullende leeuw, blijf je op gepaste afstand. Als je oog in oog staat met een blatend lammetje wil je dichtbij komen en het aanraken. Het is zó bijzonder dat Jezus als onze Koning krachtig is en zwak tegelijk! Hij brengt stormen tot bedaren, veegt tempelpleinen schoon, daagt schriftgeleerden uit, bevrijdt mensen van demonen. En hij rijdt op een ezeltje, laat zich slaan, verloochent zichzelf, is zachtmoedig en geduldig, sterft aan een kruis. In zijn zwakheid is hij krachtig, in zijn kracht blijft hij zwak. Juist omdat hij zulke uiteenlopende kwaliteiten in zich verbindt, is hij zo bewonderingswaardig.

Leeuw en lam

Deze Jezus kennen, dat is de passie van christenen. Hem als Koning aanbidden en worden zoals hij! Want: je wordt wie je bewondert! Wat heb je hieraan? Drie dingen:

1. Deze Jezus die zijn armen spreidt aan het kruis – wat is dát krachtig en zwak tegelijk! – zegt tegen jou persoonlijk: 'There's no one like you.' Hij kent je, hij ziet je, hij houdt van je, hij is voor jou gestorven en opgestaan!
2. Als je gelooft in Jezus als koning mag je ook koning worden. Zo mag je jezelf zien: 'Zij zullen als koningen heersen op aarde' (Openb. 5:10). De Heer ziet jou als koning.
3. Jezus daagt je uit om te worden als hij. Ook jij mag en kunt een leeuw zijn en tegelijk een lam. Je mag leren om sterk en krachtig te zijn, om op te staan tegen onrecht, om te leven vanuit de kracht van Christus. En je mag ook leren om zwak en kwetsbaar te zijn, je fouten en gebreken onder ogen te zien, je verdriet toe te laten, te laten merken wat je van binnen voelt. Leer zwak te zijn in de kracht van Jezus en leer sterk te zijn in de zwakheid van Jezus.



Om te lezen

Jesaja 11:1-10
Jesaja 65:17-25
Johannes 1:29-39
Openbaring 4:1-11
Openbaring 5:1-14

Voor een geloofsgesprek

1. Lees Openbaring 5:1-10. Wat valt jou in dit Bijbelgedeelte het meeste op?
2. Hoe bijzonder vind jij Jezus? Ben je het hiermee eens: 'There is no one like You!'?
3. Op welke manieren zie je de kracht van de Leeuw terug in Jezus' leven en karakter?
4. Op welke manieren zie je de zwakheid van het Lam terug in Jezus' leven en karakter?
5. Hoe kun jij groeien in het én leeuw én lam zijn in het voetspoor van Jezus?

Om te bidden

U bent de mooiste van alle mensen en lieflijkheid vloeit van uw lippen – God heeft u voor altijd gezegend. (Psalm 45:3)

Websites

www.josdouma.nl
www.tijdmetjezus.nl
www.plantagekerk.nl

